

Diamanten bruiloft

3 augustus 1945 – 2005

Vie Schillebeeckx



Martha Moors

Beekstraat 14

Elke dag zagen we Vic en Martha rond twee uur door de Beekstraat en de Beemdenstraat wandelen: Vic wat gebogen en Martha stil en voorzichtig voor zich uitkijkend. Ze stapten naar het Centrum om ergens te eindigen in een cafetaria; het kortste bij was de Sporthal, het verste 't Getouw. Een paar uur later keerden ze tevreden van hun uitstapje terug naar hun Beekstraat.

Maar ... enkele weken geleden is Vic op de stoep in de 'draai' van Ginderbroek gevallen, toen hij te voet terugkeerde van de kapper. Naast wat schrammen in het gezicht en aan de knieën had hij zijn elleboog gebroken. Zijn rechterarm werd in het gips gelegd.

Ze wandelen weer naar het Centrum.

“Maar nu gearmd”, lacht Vic, “en dat is al een hele tijd geleden dat ze ons nog zo gezien hebben.”

Vic en Martha wonen al meer dan vijftig jaar in de Beekstraat. In 1952 hebben ze er gebouwd. De straat was toen nog een drassig paadje dat het broek inliep. Met steengruis erin te kappen werd het enigszins berijdbaar gemaakt. Veel auto's reden zich vast en moesten door een tractor uit het slijk getrokken worden. Ze keken niet meer op als ze 's morgens een verlaten personenwagen zagen staan, die was achtergelaten door een vriend koppeltje dat op zoek was geweest naar een rustige plaats.

Martha, en later ook Regine van Rik Cauwenberghs, hielden van bloemen. Martha kocht zelfs geforceerde zaad vanuit Hoi. Het werd rond hun woningen zo'n weeldepracht van bloemen dat de gemeente niet anders kon dan aan de nieuwe straat de naam Bloemenstraat te geven.

Maar in de jaren zestig werden alle straatnamen van bloemen samen-gebracht achter de spoorweg in Ginderbuiten en vanaf toen lag de Bloemenstraat natuurlijk verkeerd.

De gemeente zocht een andere naam en vond Beekstraat een passende naam, want zo dragen alle straatnamen in de Netevallei hun steentje bij om het karakter van het gebied te typeren: Beekstraat, Beemdenstraat, Polderstraat, Hooistraat en Borgerhoutsendijk.

In de jaren '60 werd de Beekstraat herhaalde keren verhard met assen van de elektrische centrale.

In 1972 werden in de Beekstraat riolen gelegd en de weg geasfalteerd. Voorlopig is ze tegenwoordig nog een van de weinige rustige straten in de wijk.



Vic is geboren in 1922 in Ginderbroek, tegenover het Pleintje. De woning is nu een nachtwinkel geworden.



De grotere jongens van toen hadden een zorgeloze jeugd. Ze zochten mekaar op, lummelden of reden met de fiets wat rond, kaartten, gingen naar de cinema, 'sjotten' op het Pleintje van Ginderbroek en waren aangesloten bij de wijkvoetbalploeg Standaard.
Foto: Op het brugje van de Nete



Op de bierkar van den Borms



De familie van Martha met hun negen kinderen met Martha onderaan rechts

Martha is van 1925 en haar ouders boerden in Stokt. Bij boerenmensen verliep het leven van de kinderen wel anders dan die van de fabrieks-arbeiders. Vanaf hun twaalf jaar moesten ze na hun schooltijd al meehelpen in het huishouden, in de stallen en zelfs op het veld. Veel vrije tijd hadden ze niet.

Vic en Martha trouwden op 3 augustus 1945. Ze bouwden met een lening van de Kleine Landeigendom. Dan moest de woning wel een stal met hooizolder hebben. Later kwam die stal goed van pas als garage.

In die tijd hadden vele mannen als eenverdiener een dubbele job. Na hun werk boerden ze nog wat of gingen ergens bijklussen.

Vic werkte in de glasfabriek van Gompel. Hij had ook nog een groot stuk land als tuin en een veld in het broek om te bewerken. Daarbij was hij een vrijwilliger van de brandweer en was steeds present als het alarm ging. Martha stond steeds gereed om hier en daar bij te springen.

Ze kregen drie kinderen, die nu samen met de kleinkinderen hun diamanten jubilee mogen vieren.

Ginderbroek wenst Vic en Martha proficiat met hun diamanten bruiloft en dat ze samen nog vele uitstapjes naar het Centrum mogen maken.